

# Riesebos, manufacturen en fournituren, 1875-2006

door Richard Boddeus

Als in 1875 Carolina Wilhelmina Riesebos-Schorse een winkeltje opent in garen en band kan ze nog niet bevroeden dat de onderneming in maar liefst drie eeuwen actief zal zijn. Weinig winkels hebben zo'n lange geschiedenis als deze, die in 2006 ophield te bestaan. Ruim honderddertig jaar lang werden er op Oudestraat 91 manufacturen en fournituren verkocht in het laatmiddeleeuwse pand.

## Het begin

Carolina Wilhelmina Schorse werd geboren in 1830. Ze huwde met de metselaar Hermanus Riesebos. De twee besluiten in de jaren zeventig van de 19de eeuw van de Broederweg te verhuizen naar het pand in de Oudestraat, dat toen nog een andere nummering had dan tegenwoordig en waar voorheen een zaak in scheepsbenodigdheden was gevestigd. Het stel kocht de woning en vestigde zich op de benedenverdieping, achter de kleine winkel die zich voorin het pand bevond. De bovenverdieping werd bewoond door anderen. Vanaf het begin werd er veel aan boeren verkocht. De plattelanders waren verknocht aan zwarte wollen kousen, borstrokken en gemoltoneerd ondergoed. Later ook aan de eeuwenoude eau de cologne van het uit Keulen afkomstige bedrijf 4711, dat getapt werd in kleine flesjes. Kraaltjes werden afgewogen op een weegschaaltje.

Het zal hard werken zijn geweest, want naast het werk in de winkel moest er ook nog gezorgd worden voor vijf kinderen: drie dochters en twee zonen. De oudste, Grietje Willempje, was bij het openen van de zaak 13 jaar, de jongste telg was 5 jaar.

Oudste dochter Willempien werkte zoals gebruikelijk mee en nam uiteindelijk de winkel over. Haar moeder, de oprichtster van de zaak, overleed negen jaar na haar man, in 1899. Willempien vond dat ze na verloop van tijd de zaak kon verlaten. Haar twee jaar jongere broer Pieter Cornelis nam het bedrijf in 1909 over. Of deze Pieter Cornelis veel in de winkel heeft gestaan



Hermanus Riesebos. Collectie Theo van Dijk.

Carolina Willemina Riesebos-Schorse. Collectie Theo van Dijk.

valt te betwijfelen. Hij was net als zijn vader metselaar van beroep en had een werkplaats achter de winkel, in de Voorstraat. Wel veranderde hij de naam van de zaak, die in het vervolg firma P.C. Riesebos werd genoemd. Best opmerkelijk, omdat het werk vooral uitgevoerd werd door zijn vrouw, de uit Apeldoorn afkomstige Hermina de Jong, die in de archieven als winkelierster te boek staat. Het stel vestigt zich in het pand aan de Oudestraat, nadat ze eerder op de hoek Vloeddijk-Broederweg woonden, waar ze een winkel hadden genaamd Het Zwarte Paard. Ze krijgen tussen 1891 en 1910 acht kinderen: evenveel jongens als meisjes. Twee van hen bereikten de volwassen leeftijd niet. Derde dochter Grietje Willempje, genoemd naar de tweede eigenaresse, overleed op 14-jarige leeftijd. Vierde zoon Pieter Cornelis, genoemd naar de vader, werd slechts 11 maanden oud. Als vanzelfsprekend werkten de drie dochters mee in de winkel. Uiteindelijk zou Mien (Hermiena) - vernoemd naar haar moeder - de winkel overnemen van haar ouders. Ze bleef de zaak firma P.C. Riesebos noemen.

















