



Leraren en leerlingen van de Hoofdcursus 1902. Collectie SNS Historisch Centrum, Kampen.

VERNIETIGDE KAZERNEBINNENPLAATS

KOORNMARKT 1, 2016

ik hoor nog steeds de tred van de kadetten –
adelborsten, pupillen, jongens –,
de hese schreeuw van de instructiecommandant
onder de suizeltakken van de varenbeuk,

in de schaduw van de Bovenkerk,
fel bloesemend de blauwewegenstruik,
(waarheen verdwenen? Indië veelal,
Bandoeng, Bali, Lombok, Java...):

dit ritmisch exerceren hoor ik doorhéén
cirkelzagen, mokerhamers, drilboren,
het kort en klein slaan van de muur,
stationair brullende puinvrachtwagens,

het gehengst en geheister op de steigers,
de schetterende radio, hoogwerkers, hijskranen –:

ze presenteren het geweer.

ze lopen er nog steeds, die aspiranten,
ze lopen het voltooid verleden in.

tijd ijlt. alleen verbeelding biedt houvast.