

Voorwoord

Sinds 2013 zijn het Frans Walkate Archief en het SNS Historisch Archief ondergebracht in een nieuwe instelling met de naam SNS Historisch Centrum, dat onderdeel is van de SNS Bank.

Met dank aan de SNS Bank en met medewerking van vele schrijvers en redactieleden heeft het SNS Historisch Centrum weer hét Kamper cultuurhistorisch jaarboek gemaakt: de *Kamper Almanak*. De redactie van de Almanak streeft traditiegetrouw naar een breed aanbod aan historische onderwerpen, dat de periode van de middeleeuwen tot aan het heden bestrijkt. Dit jaar mogen we u een aantal nieuwe schrijvers introduceren: Ernst Hupkes, Henk de Vos en Philip Walkate. De laatste, familie van Frans Walkate, schreef over de Prijscouranten uit de periode 1881-1914 van de Kamper wijnhandelaar H.J. Walkate.

Verder vindt u een afbeelding van een nieuwe aanwinst voor onze portrettengalerij: een portret van Lies van Vliet, een vrouw van grote culturele betekenis voor Kampen, geschilderd door Martin-Jan van Santen. Van Vliet werd in het najaar van 2012 geëerd met de zilveren legpenning van de stad Kampen vanwege haar vele verdiensten voor de geschiedschrijving van Kampen. Tegelijkertijd werd het ‘*liber amicorum*’ *Over Kampen gesproken. Een eerbetoon aan Lies van Vliet* gepresenteerd. Het fraai verzorgde geschenk verscheen in een kleine oplage en was dus beschikbaar voor een beperkt publiek. Daarom werd besloten om een aantal artikelen over te nemen in de *Kamper Almanak*.

Jeany van den Berg verzorgde zowel de Kamper Kroniek als de Fotokroniek. Zoals ieder jaar mogen wij daarvoor gebruikmaken van het archief van fotojournalist Freddy Schinkel. Roy Bergsma belicht in zijn strip op ironische wijze gebeurtenissen uit de Kamper samenleving van het afgelopen jaar.

Ik wens u namens de redactie en de medewerkers van het SNS Historisch Centrum veel leesplezier.

Herman Harder
Directeur SNS Historisch Centrum