

Voorwoord

Voor u ligt de *Kamper Almanak* editie 2009, een cultuurhistorisch jaarboek, uitgave van het Frans Walkate Archief. In 1928 kwam de eerste *Kamper Almanak* tot stand op initiatief van boek- en steendrukker Philip Zalsman. Vanaf 1936 nam de Nutsspaarbank, nu de SNS Bank, de *Kamper Almanak* onder haar hoede. De *Kamper Almanak* verschijnt jaarlijks en is traditioneel gratis af te halen bij het Frans Walkate Archief.

Dit voorwoord wil ik aangrijpen om het overlijden te memoreren (in augustus 2008) van onze oud-medewerkster mevrouw Julia van Weerden-Gunnink. Jarenlang heeft zij als vrijwilliger op zeer betrokken wijze meegewerkt aan de totstandkoming van de *Kamper Almanak*. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inspanningen.

In de Almanak 2009 zijn naast de gebruikelijke rubrieken als de Kamper Kroniek interessante artikelen van ‘nieuwe’ schrijvers opgenomen, die in de *Kamper Almanak* een podium hebben gevonden. Zo is er een artikel van A.J. Gevers over de ambtsketen van de burgemeester, van Theo de Jong over de jubilerende Kamper Roei- en Zeilvereniging en van Jur van der Lecq over de in de jaren tachtig in Kampen verblijvende theatergroep Lijn Negen. Met dank aan de SNS Bank, de schrijvers en de redactiecommissie, kunnen we u ook in 2009 een goed gevulde en zeer beeldrijke uitgave aanbieden, wederom in een stevige omslag met leeslint.

Lees en geniet van de kleurrijke Kamper geschiedenis!

Herman Harder

Directeur Frans Walkate Archief /SNS Historisch Archief