

Uitgelicht



Kamper Postzegel Club

door J.G. Fidder

De Kamper Postzegel Club bestaat dit jaar honderd jaar. Eind mei 2008 heeft de club in sporthal De Reeve haar eeuwfeest gevierd met een wedstrijdtentoonstelling en veel andere activiteiten, vooral gericht op de jeugd.

De club is van start gegaan op 10 maart 1908. Het eerste kasboekje bevindt zich in het Frans Walkate Archief. Op de eerste bladzijde staan de namen van de 21 leden van het eerste uur die zojuist hun eerste halfjaarlijkse contributie van 75 cent voldaan hadden. Onder hen... Frans Walkate. Het eerste bestuur bestond uit de heren J. Enserinck (voorzitter), P.J. Ubink (secretaris-penningmeester) en R. Keitz (bibliothecaris-archivaris). Het reglement bestond uit 12 artikelen, waaronder:

‘Artikel 1: De vereeniging stelt zich ten doel de philatelistische kennis harer leden te ontwikkelen en voornamelijk door ruiling elkanders verzameling uit te breiden.

Artikel 2: Ter bereiking van dit doel zal minstens een keer per maand een vergadering of samenkomst worden gehouden en wordt een leescirkel ingericht van philatelistsche lectuur.

Artikel 6: Ieder lid heeft het recht personen te introduceren: vreemdelingen steeds, doch stedelingen niet vaker dan tweemaal denzelfden, tenzij met toestemming van het bestuur’.

Na enkele succesvolle beginjaren zette een langdurige periode van neergang in. In 1936 was alleen nog voorzitter Enserinck over. Hij liet het er evenwel niet bij zitten. Op 3 maart 1937 probeerde Enserinck met hulp van de heren F.H.J. baron van Boecop en Luitenant W. J. Pluym om tot oprichting te komen van een postzegelbeurs. Na informatie besloten de aanwezigen echter om de postzegelvereniging op de been te houden. Dat lukte wonderwel: er meldden zich die avond 26 nieuwe voorlopige leden aan. Zelfs werd er gesproken over een speciale kinderbeurs onder toezicht van oudere verzamelaars, zodat de kinderen niet de dupe zouden worden van gesjacher.

De oorlog deed de vereniging opnieuw wegwijnen. Maar ook nu liet Enserinck zich niet uit het veld slaan. Samen met de heren W. Albrecht

en P. Wiekeraad werd er op 6 mei 1953 in De Hanzestad een vergadering gehouden met het doel het postzegels verzamelen én de Kamper club meer bekendheid te geven. Met succes: van de zestien aanwezigen gaven er zich maar liefst tien op als nieuw lid.

Vanaf dat moment ging het snel bergopwaarts. In de loop van dat jaar groeide de club naar 42 leden en kwam er steeds meer vraag naar goede rondzendboekjes, waarin men dubbele zegels liet rouleren. Het bestuur besloot na vele besprekingen om aansluiting te zoeken bij de Internationale Vereniging Philatelica te Den Haag, omdat zij een goed draaiend rondzendverkeer hadden. De aansluiting is op 9 december 1953 een feit. Nog steeds maakt de Kamper Club gebruik van het rondzendverkeer van I.V. Philatelica! De jeugd kon zegels ruilen in Lagere School B, later in het postduivengebouw van de firma Siebrand aan de Ebbingestraat. De H₂O-feesten in 1956 - ter gelegenheid van het dichtten van de dijk om Oostelijk Flevoland - waren



Herinneringsenveloppe uitgegeven door de Kamper Postzegel Club in 1956. Collectie Kamper Postzegel Club.

voor de club aanleiding te komen met een bijzondere kaart. De PTT droeg haar steentje bij door te komen met een speciaal stempel en de bekende Olympiadeserie uit te brengen op de openingsdag van de grote landbouwtentoonstelling tijdens de H₂O-feesten. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan was er een jeugdtentoonstelling in de koffiekamer van de Stadsgehoorzaal. De PTT draaide in de grote zaal propagandafilms waar maar liefst 1.300(!) kinderen op af kwamen. In januari 1959 opende het Kamper postkantoor

een filatelistenloket, een lang gekoesterde wens.

Drie Kamper filatelisten deden in mei 1964 mee aan een internationale tentoonstelling in de nieuwbakken partnerstad Soest (Duitsland). In september van datzelfde jaar werd in het kantoor van de Rijksdienst IJsselmeerpolders de eerste postzegelverveiling gehouden.

Het ledental bleef gestaag groeien. Zelfs postzegelverzamelaars uit de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland schreven zich bij de Kamper vereniging in.



Tentoonstelling van de Kamper Postzegel Club in De Hagen rond 1960. Collectie Kamper Postzegel Club.

In 1963 en 1967 kwamen er aparte clubs in de Noordoostpolder en Oost Flevoland, maar ondanks het verlies van leden hierdoor kon de Kamper club in datzelfde jaar - 1967 - het honderdste lid inschrijven: de heer J. Hanekamp. In de jaren zeventig werden er succesvolle ruilbeurzen gehouden in De Hagen. Op de dag van de postzegel deden zelfs de Kamper winkeliers mee, door kaders met postzegels in hun etalages te plaatsen. Het 70-jarig bestaan werd gevierd met een tentoonstelling en een ruilbeurs in de Stadsgehoorzaal, geopend door burgemeester H.C. Kleemans.

In 1981 kwam het aantal leden op 212 om vervolgens gestaag te dalen. Mogelijk heeft de concurrentie van de computer hier een hand in gehad. Maar op de wedstrijdtentoonstelling ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan in 1993, getiteld Hanzepost, kon de jury zich nog altijd buigen over 47 verzamelingen, waaronder 18 jeugdverzamelingen. Toen de landelijke



Ouderenzegel, uitgave 2000, met mw. J. van der Kamp uit Kampen.

vereniging midden jaren negentig overging in een federatiestructuur kreeg de club op 1 januari 1996 het groene licht van het hoofdbestuur om als zelfstandige vereniging verder te gaan met de oude naam: Kamper Philatelisten Club. In de daaropvolgende jaren ging de club op locatiebezoek bij diverse bedrijven: PTT, Uitgeverij Kok, Frans Walkate Archief, bakkerij Fuite en het Tapijtmuseum in Genemuiden.



Postzegelvelletje met Kampen als onderwerp in de serie Mooi Nederland uitgave TPG Post in 2006.



Postzegelvelletje uitgegeven door de Hanzepost ter ere van het 100 jarig bestaan van de Kamper Postzegel Club.

Een hoogtepunt in de geschiedenis van de Kamper Postzegel Club is ongetwijfeld de uitgifte op 1 september 2006 door TPG Post van het postzegelvelletje over Kampen in de serie Mooi Nederland. Het ontwerp van bureau

Ping-Pong Design heeft niet alleen aandacht voor gebouwen maar geeft ook een beeld van de Kampenaren door de eeuwen heen. De Nieuwe Toren, het Oude Raadhuis met de beroemde Schepenzaal, de Koornmarktspoort en de Kogge, het melkbusschieten; het staat er allemaal op. Natuurlijk ontbreekt bij dit alles niet het symbool van Kampen als Hanzestad: de prachtig versierde hoorn van het Sint Anna- of Rijnschippersgilde, die prominent op de postzegels staat.

Leden van de Kamper Philatelisten Club komen elke tweede dinsdagavond van de maand bijeen in De Hanzestad, IJsseldijk 12. Iedereen die belangstelling heeft voor postzegels is hier van harte welkom.

Bronnen

Collect 49 (2006); dit is een uitgave van TPG Post.

Kamper Nieuwsblad 3 maart 1937, 13 december 1955, 26 november 1956, 22 november 1958, 17 januari 1959, 21 november 1961, 27/28 november 1961, 23 december 1964 en 26 mei 1976.
Notulenboeken Kamper Philatelisten Club

Postzegelnieuws 14 (2006); dit is een uitgave van TPG Post.