

**EEN BI-ZON-DER JAAR**



# Een bi-zon-der jaar

door Carel de Goeij

Vanuit stad- en provinciehuis in Zwolle is het afgelopen jaar met een mengeling van wrevel en verbazing naar Kampen gekeken. Wat spookten die Kampenaren toch uit? Of beter gezegd, wat spookten ze niet uit, want erg veel leek er niet te gebeuren. Terwijl ze in Zwolle druk bezig waren met een nieuw voetbalstadion en een wolkenkrabber was het in Kampen vooral 'business as usual'.

Toch, voor wie het wilde zien toonde de stad op tal van plekken lust tot vernieuwing en uitbreiding. In de hoek van de Plantage werd een groot gat geslagen voor de nieuwe City-bioscoop, op de plek van het oude belastingkantoor verrees een nieuw complex met sjieke appartementen, kleedden stukken Oranjewijk zich in het nieuw en werd in Onderdijks stevig doorgebouwd. In de Koekoek kwamen er een paar kolossale kassen bij en op het Van Heutsz begon men - eindelijk - aan sanering en de voorbereidingen voor de bouw van de laatste klepkering. De Botermarkt kreeg een nieuwe bestening en ook in de Broederstraat en op een stukje Oudestraat kwamen er bij wijze van proef wat nieuwe stenen. En ook in de Hanzewijk kwam er groen licht om dit jaar te beginnen met de bouw van de seniorenflat aan de Rondweg, zodat daarna de eerste portiekflats tegen de grond kunnen.

Al met al een hele lijst, maar toch hangt er over veel van dit soort activiteiten een vermoeide waas. Als waren het klusjes op een verformfaaid lijstje die een mopperende vijftigplusser op een verwaaide zaterdagmiddag nog moet afwerken. Het zijn allemaal klussen op zich en van een breed gedragen toekomstvisie en begeisterend verband is geen sprake.

Kampen lijkt zich nog altijd niet erg thuis te voelen in het 21ste-eeuwse Nederland. Vooruitgang? Een auto die het ravijn in rijdt gaat óók vooruit. En ambitie? Kijk toch eerst eens hoe lang onze polsstok werkelijk is en kom dan nog eens terug...

Over ambitie gesproken. Het veelbesproken plan van architect Frans Verweij om de Burgel met parkeerplaatsen te onderkelderen en weer bevaarbaar te maken vulde vele politieke debatten, om vervolgens alsnog

met een flinke meerderheid afgeserveerd te worden. Burgemeester Jan Oosterhof en zijn wethouders, die een jaar eerder al tevergeefs gepoogd hadden onder het nieuwe Myosotis aan de Burgwal een parkeergarage in de grond te krijgen, lieten het gelaten over zich heen komen. Nou ja, gelaten. 'Zo wordt het nóóit wat met Kampen', mopperde Oosterhof na afloop van de betreffende raadsvergadering.

Voor Oosterhof was het een schrale troost dat hij erin slaagde Trajectum - een behandelcentrum voor sterk gedragsgestoorde, licht verstandelijk gehandicapten - naar Kampen te halen. 'Als ik ze niet op hun ambitie aan kan spreken, dan maar op hun christelijke naastenliefde', zal hij gedacht hebben.

Ook een andere groep medeburgers aan de rand van de samenleving stond het afgelopen jaar in de schijnwerpers van het publieke debat. Voor dak- en thuislozen wil het Kamper gemeentebestuur een opvangcentrum van de grond krijgen - en als het even kan vlakbij het stadsplantsoen, aan de Ebbingestraat.

Het plan - vergelijkbaar met het Zwolse initiatief voor een opvangcentrum vlakbij het station - riep en roept fel verzet op onder de omwonenden van de beoogde locatie. Welzijnswethouder Jan Wieten heeft er zowat een dagtaak aan om Wilsumers - die zich verzetten tegen de komst van Trajectum - en Ebbingestraatbewoners te overtuigen van de noodzaak van dergelijke opvang.

Dat er in de Kamper gemeenschap overigens wel degelijk veel compassie bestaat met mensen die buiten de boot dreigen te vallen, bleek afgelopen jaar ook uit de start van inloophuis De Rode Loper. Het kerkelijk initiatief bracht geld en een groep enthousiaste vrijwilligers op de been om gedurende enkele middagen in de week dit toevluchtsoord van de grond te tillen. En ook de vele in Kampen en IJsselmuiden ontsprongen acties voor de slachtoffers van de vloedgolf in Zuid-Azië waren en zijn hartverwarmend. Daar kan sportschoolhouder Jetze van Dijk trouwens ook over meepraten. Nadat sporthal De Reeve - en dus ook zijn budohal annex fitnesscentrum - begin augustus tot op de grond toe was afgebrand, kreeg Van Dijk - die niet verzekerd was voor zijn apparatuur - van alle kanten hulp aangereikt om snel weer te kunnen gaan draaien.

De teloorgang van De Reeve liet zien dat Kampen, als het erop aankomt, wel degelijk snel kan dóórpakken. In *no time* waren de gedupeerde sportverenigingen tijdelijk onder dak en was de nieuwbouw in de maak. September volgend jaar is het in de nieuwe De Reeve weer 'business as usual'.

Over business gesproken - op de hoek van N50 en Flevoweg lijkt dit jaar nu eindelijk het veelbesproken Polderpoort van de grond te komen: Melmerpark, met een hotel, kantoren en dertigduizend vierkante meter winkelloppervlak. Initiatiefnemers Mentien Pouw, architect Frans Verweij en bouwer Frits Prins gaan voor een ambitieus concept. Een bezoek aan Melmerpark moet een 'belevens' worden. Gefronste wenkbrauwen in de binnenstad. Daar ligt de uitvoering van de binnenstadsvisie al jaren praktisch stil en is het voor veel ondernemers vooral een kwestie van overleven. Dat geldt ook voor schouwburgondernemer Benjamin Koolstra. Vorig jaar moest hij al de teleurstelling incasseren dat er geen geld was voor de groot-scheepse verbouwing van 'zijn' Stadsgehoorzaal, nu lijkt hij ook niet buiten schot te kunnen blijven in de stortvloed aan bezuinigingen die vanaf dit voorjaar over Kampen neerdalen.

Zowat heel Kampen moet sinds dit voorjaar het gevoel hebben in een woeste achtbaanrit terechtgekomen te zijn. Nog nooit heeft de gemeente zo ingrijpend moeten bezuinigen om het hoofd boven water te houden. Maar niet getreurd, ook deze storm zal Kampen overleven. Het wordt een bijzonder jaar en dat wordt het!