

DE KAMPER ALMANAK

door Anny Kleinmeulman-Balster

Mijn eerste kennismaking met de Kamper Almanak dateert van 1977. We waren in dat jaar met ons gezin vanuit Brabant naar Kampen verhuisd. Met behulp van de Almanak probeerden we de weg te vinden in het aanbod van faciliteiten die deel uitmaakten van onze nieuwe woonplaats. In die tijd kon ik nog niet vermoeden dat ik ooit nog eens zo nauw betrokken zou raken bij het wel en wee van diezelfde Almanak.

Een jaar later kwam ik, inmiddels als vrijwillig medewerker werkzaam bij het Frans Walkate Archief, opnieuw in contact met het fenomeen “Kamper Almanak”. Nu maakte ik de jaarlijkse totstandkoming van de Almanak van dichtbij mee en al spoedig mocht ik ook mijn aandeel daaraan leveren.

De Almanak verscheen toen nog in oktober en werd, ter gelegenheid van Wereld Spaardag, aan cliënten van de Bondspaarbank (nu SNS bank) aangeboden.

Maanden daarvoor kregen alle verenigingen en instellingen die Kampen rijk was, het verzoek hun gegevens te actualiseren. In deze tijd van automatisering bijna niet meer voor te stellen, maar alle, meer dan vijfhonderd adressen, werden zo'n twintig jaar geleden nog met de hand geschreven. Al deze adressen kregen een formulier met daarop geplakt de uitgeknipte gegevens uit de Almanak van het jaar daarvoor. Vervolgens werden deze formulieren afgeleverd bij de drukker. Het zal de medewerkers van de drukkerij vaak heel wat moeite hebben gekost om de correcties te ontcijferen.

De redactie bestond in die tijd uit de beheerder van het Frans Walkate Archief Dr C.N. Fehrmann met assistentie van één of twee medewerkers.

Hoewel de meeste verenigingen goed meewerkten en op tijd de nodige veranderingen doorgaven, gaf het dikwijls de nodige problemen om alle gegevens boven water te krijgen. Omdat bestuursleden nogal vaak wisselden was het soms moeilijk om de juiste persoon te achterhalen. Als na ettelijke telefoontjes uiteindelijk de goede “van Dijk” leek te zijn gevonden, was hij net “achter op het land” bezig en bleek (na lang en geduldig wachten) dat hij al weer uit het bestuur was gestapt en ook niet wist wie zijn opvolger was.

Voor de “Bijdragen tot de Geschiedenis van Kampen” kon Fehrmann een beroep doen op de vele contacten die hij in de wetenschappelijke wereld had.

Lukte het niet om op tijd auteurs te vinden, dan vulde hij de Almanak met zijn eigen bijdragen. Ook gaf hij al die jaren in de Kamper Kroniek op een geestige manier zijn visie op het dagelijks gebeuren in Kampen.

De deadline voor het inleveren van de kopij veroorzaakte nogal eens paniek als er op het laatste moment nog iets geschreven moest worden. Spannend was het ook steeds of de Almanak op tijd klaar zou zijn omdat er altijd wel iets misging door ziekte, machines die stukgingen of andere calamiteiten op het laatste moment.

Dr Fehrmann overleed in 1981. Hij werd als beheerder van het Frans Walkate Archief opgevolgd door mw J.W.C. ten Hove-Jacobze. De redactie van de Almanak, waarvan ik inmiddels ook deel uitmaakte, werd daarna voor de beoordeling van de wetenschappelijke bijdragen bijgestaan door een redactiecommissie, bestaande uit dr R.J. Kolman, K. Schilder en H. Wiersma. In 1992 werd de commissie uitgebreid met de komst van drs J.Grooten. De Kamper Kroniek werd voortgezet door de heer H. Wiersma. Voor de uitvoerende werkzaamheden kon de redactie een beroep doen op enkele nieuwe vrijwilligers.

Dank zij de hulp van mw. J. van Weerden-Gunnink, één van deze vrijwillige medewerkers, die nog steeds voor de Almanak werkzaamheden verricht, werden de adressen nu niet meer geschreven maar getypt. Een hele verbetering, vooral toen er na enige tijd een typemachine met correctielint beschikbaar kwam.

Het uiterlijk van de Almanak onderging ook een wijziging. Voor het ontwerpen van een nieuwe omslag werden studenten van de Academie voor Beeldende Kunsten ingeschakeld. De inhoud breidde zich eveneens uit, Kampen heeft tot op de dag van vandaag een zeer "vruchtbaar" verenigingsleven.

In 1986 verscheen de vijftigste Almanak die door het Frans Walkate Archief was verzorgd (van 1928 tot 1936 gaf drukkerij Zalsman de Almanak uit). Ter gelegenheid hiervan werd een Register uitgegeven op alle artikelen die vanaf 1928 waren opgenomen.

Het Frans Walkate Archief verhuisde in 1987 vanuit de ruimte aan de Geerstraat naar het oude gebouw van de Nutsspaarbank aan de Burgwal 43. In dat jaar was de Almanak 1987/1988 de laatste die in oktober uitkwam.

De Gemeente Kampen besloot namelijk medewerking te verlenen aan het verzorgen van een gratis gemeentegids. Dit plan veroorzaakte heel wat commotie omdat Kampen in de vorm van de Kamper Almanak toch een jarenlange traditie op dit gebied had. Een gemeentelijke adressengids zou dan de Almanak in ieder geval voor een groot gedeelte overbodig maken.

De Bank besloot in overleg en met steun van de Gemeente Kampen, de Kamper Almanak voortaan aan het begin van ieder nieuw jaar op alle huisadressen in Kampen gratis te laten bezorgen.

Dat betekende dat de gegevens van Ijsselmuiden niet langer werden opgenomen. Ook zou de Gemeente Kampen voor haar informatieverstrekking een aantal pagina's ter beschikking krijgen en om de kosten te dekken moesten er weer advertenties geworven worden.

De Kamper Almanak was gered, maar de extra werkzaamheden zoals het organiseren van de huis-aan huis-bezorging en het werven van advertenties veroorzaakte de redactie vooral in de beginperiode heel wat slapeloze nachten.

In de editie van 1992 verscheen de laatste Kroniek van de hand van H. Wiersma. In 1993 werd de Kroniek door de heer H. Verbrugge geschreven en vanaf 1994 tot op heden worden de Kamper wetenswaardigheden door één van de vrijwillig medewerkenden, de heer H. Hollander, bijgehouden. Eveneens in 1994 kwam er een extra feestelijke Almanak uit omdat het Frans Walkate Archief, onder die naam, vijftig jaar bestond. In datzelfde jaar nam Mw ten Hove-Jacobze afscheid als beheerder en werd opgevolgd door de heer H. Harder. Drs J.van Gelderen volgde in 1996 dr Kolman als lid van de redactiecommissie op.

Na al die jaren van behelpen met min of meer krakkemikkige typemachines, was ook voor het Frans Walkate Archief het computertijdperk aangebroken. Ook al sloeg de aanvankelijke euforie hierover soms om in wanhoop als bestanden die toch zo keurig waren ingevoerd plotseling verdwenen of zich juist op mysterieuze wijze verveelvoudigden. Maar het wende snel en de PC is tegenwoordig niet meer weg te denken.

Om ieder jaar de Almanak volgeschreven te krijgen is nooit een probleem geweest. Steeds weer waren er voldoende auteurs die belangeloos en met enthousiasme hun medewerking verleenden zodat, met steun van de redactiecommissie, de Kamper Almanak het peil kon behouden dat Dr Fehrmann in zijn tijd voor ogen stond.

De aanbieding van het eerste exemplaar aan de burgemeester van Kampen vormt ieder jaar de start voor de huis-aan huis bezorging. Soms ging er wel eens iets mis bij de aanbieding zoals in 1995 toen Kampen bedreigd werd door het hoge water en alles op het laatste moment afgezegd moest worden.

Het afgelopen jaar kon door de verbouwing van de SNS bank de aanbieding niet plaats vinden in het Frans Walkate Archief. Een rondrit per bus langs verschillende locaties in Kampen die afgebeeld waren op de Almanak, vormde een goed alternatief.

Hoewel er bij de totstandkoming van het product "Kamper Almanak" de afgelopen jaren het nodige is veranderd en verbeterd bleef de "geboorte" van iedere nieuwe Almanak een spannende periode. Daar kon zelfs de steeds verder voortschrijdende automatisering niets aan veranderen.

KAMPER ALMANAK



KAMPER NUTSSPAARBANK

GEOPEND: ALLE WERKDAGEN VAN 8.30-3.30 ZATERDAGS VAN 8.30-1 UUR

31 OCTOBER 1941-1942

1969
1970



kamper almanak

NUTSSPAARBANK KAMPEN 30 OKTOBER

kamper alman