



IN MEMORIAM PH. ZALSMAN

geb. 15 Nov. 1870

overl. 12 Febr. 1954

PH. ZALSMAN †

Op 12 Febr. 1954 overleed te Kampen in de ouderdom van 83 jaar de Heer Ph. Zalsman.

Met hem is weer een figuur heengegaan, die stijl aan onze stad gaf. Eén van die mensen die nimmer bewust op de voorgrond wensten te treden, maar door aanleg, karakter en de vele gaven voorbeschikt waren om een belangrijke plaats in onze stedelijke gemeenschap in te nemen.

Ook tussen de Kamper Almanak en de Heer Zalsman bestond een nauwe en zeer merkwaardige band. Oorspronkelijk immers was de Kamper Almanak Zalsman's geesteskind en jarenlang was de Heer Zalsman alleen verantwoordelijk voor deze uitgave. Hij maakte de Almanak tot een vraagbaak op sociaal- en cultureel gebied in deze stad, een weerspiegeling van het Kamper leven met zijn vele facetten. Zalsman schiep ook de Varia-afdeling teneinde zijn stadgenoten meer vertrouwd te maken met de rijke geschiedenis van onze stad. En hoe gelukkig was hij toen in 1936, nadat hij zelf reeds om financiële redenen met bloedend hart besloten had de uitgave te staken, het Bestuur van de Nutspaarbank besloot de Kamper Almanak te doen voortleven.

Want het sprak vanzelf dat de nieuwe Redactie de hulp van de Heer Zalsman niet kon ontberen en dat, als van ouds, de Kamper Almanak op zijn persen gedrukt zou worden.

Hoe leefde hij ieder jaar mee, wanneer de eerste copie voor de volgende uitgave bij hem werd gebracht. En steeds bleek dan weer dat hijzelf ook niet stil gezeten had, het hele jaar door namen van nieuwe verenigingen had genoteerd, aantekening had gehouden van de belangrijkste gebeurtenissen van onze stad, opdat de Almanak toch maar „bij" zou blijven en de Kamper Kroniek een zo betrouwbaar mogelijke afspiegeling zou zijn van het sociale- en culturele leven in Kampen.

Hoe kon hij genieten van de nieuwe bijdragen voor de Varia-afdeling, vooral wanneer hierin nieuwe, hem nog onbekende, onderwerpen, betrekking hebbende op de Kamper geschiedenis, behandeld werden.

Tegen de tijd dat 31 October naderde en de Kamper Almanak ter perse moest, was het goed om elke dag even bij hem aan te wippen. Want dan bereikte zijn bezorgheid over het welslagen en op tijd komen van deze uitgave zijn hoogtepunt.

En onder 't genot van een klein sigaartje in 't gezellige kantoortje achter de winkel, liet hij dan vol trots zien, hoe keurig alles weer in orde was: het goede papier dat hij speciaal voor de Almanak gereserveerd had, de eigenhandig overgeschreven copie, de cliché's die nog eens met de loupe met de originelen werden vergeleken.

Was het een wonder, dat het einde van zo'n knus bezoekje bijna altijd eindigde met een geanimeerd gesprek over de geschiedenis van de stad die hem zo na aan 't hart lag?

Zelfs op het langdurige ziekbed, dat zijn dood vooraf ging, bleef zijn belangstelling, bijna tot zijn laatste ogenblikken, voor de Kamper Almanak onverflauwd en ging een deel van zijn zorgen nog uit naar zijn geesteskind.

Trouwe liefde voor Kampen en burgerzin zijn kenmerkend geweest voor de beminnelijke en diep religieuze figuur van Ph. Zalsman.

Moge de herinnering aan hem in deze stad, die hem zo lief was, steeds levend blijven!

Redactie Kamper Almanak.

