

THEO VAN DIJK

geboren 3 September 1906, gestorven 3 Augustus 1951.

Op 3 Augustus 1951 overleed te Kampen Theo W. van Dijk, het meest bekend als stadsbeiaardier van ons prachtige Van Wou-Hemony carillon en organist van ons eveneens bijzonder schone Bovenkerk-orgel. Een plotseling verscheiden, dat in heel Kampen het gesprek van de dag uitmaakte. Hoe pijnlijk ons het heengaan van Theo van Dijk heeft getroffen, het verheugde ons, dat zovelen dit afscheid als een belangrijke gebeurtenis in het stadsleven hebben gevoeld, en dat zovelen bij zijn ter aarde bestelling van dit gevoelen hebben getuigd door hun aanwezigheid.



Hij moge in het grote verband van de muziekbeoefening slechts een figuur zijn geweest van locale betekenis, een man van afgemeten gaven, wiens naam men spoedig zal vergeten, in de plaatselijke samenleving was hij inderdaad een man van grote betekenis, voor wiens levensjaren wij de Schepper van al wat door schoonheid het gemoed beweegt, te danken hebben.

Theo van Dijk behoorde tot die zeldzame, overgelukkige kunstenaars, die de roerselen van een naieve, lichtbewogen ziel zo weten te verklanken, dat het niet slechts bij de in muziekbegrip ontwikkelde enkeling, maar bij de massa der kerkgangers, en der wandelaars op Maandagmorgens of stille zomeravonden wanneer het carillon speelde, weerklink vond. Hij was, in alle beperktheid van mogelijkheden, een ambitieus muzikant, maar — belangrijker —, hij was een eerlijk muzikant, die met verwonderlijke werklust en nimmer verflauwend enthousiasme volbracht wat hij begon, tot bevrediging van eigen en andermans hartelijke muziekbehoefte.

We zullen hem eerbiedig gedenken, hopende dat hij mag blijven musiceren tot lof van Hem, Die zijn grootste bron van inspiratie was.

Hans Wiersma.