
VARIA

Kort woord vooraf.

Na 1942, toen de vuist van den Duitschen overweldiger steeds onbarmhartiger toekneep en zijn gespijkerde laars zich steeds dieper plantte in de eigenste deelen van ons volksbestaan, bleek het ook voor ons niet meer mogelijk papier te krijgen voor de uitgave van de Kamper Almanak.

Ondanks alle geschrijf, persoonlijk bezoek, pleitreden en moeite was een korte afwijzing het eenige wat wij konden bereiken.

Hiermede werd een gat geslagen in de serie jaarboeken die steeds zoo'n bekende en gewaardeerde verschijning vormden op de wereldspaadag, 31 October, van ieder jaar. Een gat in een cultureel werk dat nooit meer te dichten valt.

Wij kunnen slechts verder bouwen. Dat hiervoor een geheel nieuwe opzet noodig was, na alle diep grijpende veranderingen der laatste rampzalige jaren, spreekt vanzelf.

Het is hier de plaats, om onzen welgemeenden dank te betuigen aan de groote medewerking, die wij mochten onder vinden van de Drukkerij Zalsman, in het bijzonder van den heer Ph. Zalsman, wiens onvermoeide belangstelling en werkkraft de wedergeboorte van de Kamper Almanak zoo volledig ten goede kwamen.

Oogstmaand 1946.

Mr Ennema.
