



FOTO J. VAN HESPEN

F. H. J. DE PLOT

---

---

## F. H. J. DE PLOT

(IN MEMORIAM)

Twee maanden na zijn echtgenoot, is de Heer F. H. J. de Plot overleden, op 17 December 1940 en drie dagen later, op een guren wintermiddag, op Oud Eik en Duinen te 's Gravenhage, ter aarde besteld. Uit de inzinking, na het verlies van zijn vrouw, scheen hij te zullen opkomen; een terugval volgde; de behandelende geneesheer constateerde een bedenkelijke hartverzwakking; bijna plotseling is het einde gekomen.

Administrateur van de Nutsspaarbank te Kampen is de Heer de Plot geweest. Het werk daaraan was zijn lust; het is, sedert 1913, de groote voldoening geworden van zijn leven. Maar te voren al en ook naast dezen dagelijkschen arbeid, heeft hij zich doen gelden in de plaats zijner inwoning, in allerlei richtingen, altijd bereidvaardig, altijd een steun, een hulp.

Wij hebben dat gemerkt, omdat de Heer en Mevrouw de Plot dertig jaren, een menschenleeftijd bijna, onze vriendelijke burens zijn geweest op de De la Sablonièrekade. Wij hebben dat eveneens gemerkt, omdat de Heer de Plot negen jaren mijn medewerker is geweest aan de Kamper Courant en toen de Heer F. Walkate, in 1913, hem uitkoos voor de hoofdbetrekking aan de in sterken opbloei zijnde Spaarbank — een vaste positie in plaats van de uren, welke hij er al werkzaam was — heb ik moeten erkennen, dat de Heer

Walkate moeilijk een betere keus had kunnen doen. Maar heb zelf een groot verlies geleden. Wij werkten op de prettigste manier samen en wij leerden van elkander. Dat ik daarbij was zijn meerdere in jaren en ervaring, daarvoor heeft de Heer de Plot zich steeds heel dankbaar getoond. En dankbaarheid te kunnen toonen, was hem een vreugde. Hij heeft dit ten mijnen opzichte altijd opnieuw laten lezen.

De Heer de Plot heeft een mooi leven gehad. Hij is weggenomen op een oogenblik, dat hij, ondanks smartelijk verlies en druk der omstandigheden, nog gaarne was blijven leven. En, treffend bij hem passend!, zijn laatste woorden hebben, met het gevoel van te sterven, een uiting van dank gestameld.

Zij, die den Heer de Plot hebben gekend, zijn — weerklank op dit leven! — dankbaar voor wat hij hen heeft geschonken.

Het was een gure middag bij de begrafenis. Achter de baar, het rouwkleed wit van bloemen, gingen een dertigtal belangstellenden, de dochter en de heer Coenen voorop. Het graf is vlak bij dat van Toon Dupuis, „beeldhouwer” geeft de steen te lezen. Daarboven staat een groote, bronzen vrouwefiguur, omsluierd en den vinger op de lippen, het mysterie aanduidend van den dood.

De Heer F. Walkate, nu directeur der Spaarbank, heeft met vereering gesproken over de bijzondere verdiensten van den Heer de Plot, in de jaren, bijna sedert het begin der eeuw, van zijn werkzaamheid aan deze instelling. Over zijn lust tot arbeid, zijn minzaamheid in den omgang met publiek en personeel, zijn natuurlijke beschaving. De Heer van Zoomeren heeft dit bevestigd, namens alle beambten der Bank, dankbaar daarbij memoreerende, dat ook bij moeilijkheid en zorg in de gezinnen, de Heer de Plot zich in al zijn hartelijkheid deed kennen. En Mr. J. S. R. Perrin, advocaat te Amster-

dam, heeft in hartelijke woorden „oom” de Plot herdacht, de groote vriendschap welke bestaan had al met zijn ouders, de altijd levendig gebleven belangstelling voor de kinderen Perrin. De zwager, de Heer van Overeem uit Katwijk, heeft sprekers en aanwezigen dank gebracht.

's Gravenhage, 20 Dec. '40.

v. H. P.

