

---

---

## UIT DEN KOZAKKENTIJD.

In den Almanak van 1939—1940 heb ik een *In Memoriam* gewijd aan den verdienstelijken Grootburger der stad Kampen, mijn grootvader P. H. Gallé, en daarin melding gemaakt van drie cahiers in folio-formaat met gedichten in manuscript. Eén van die cahiers, dat het opschrift heeft *Rijmelarij*, bevat gelegenheidsversjes, maar tevens twee \*) gedichten, die betrekking hebben op de geschiedenis van Kampen en daarom ook nu nog belangstelling zullen kunnen wekken bij de bewoners der stad. Zij zijn geschreven in December 1813: het eene geeft een beschrijving van den dag, waarop Kampen door de Russen met hulp van de burgerij van de heerschappij der Franschen is verlost, het andere beschrijft een droom, dien de dichter had, toen hij in den strengen winter van 1813 op wacht stond en zijn manschappen om de kachel zaten te klapper-tanden. Om de historische beteekenis heb ik gemeend ze aan de Redactie van den Almanak te mogen aanbieden; dat de schrijver zelf de dichterlijke waarde niet hoog heeft aangeslagen blijkt genoegzaam uit het opschrift, waarmee hij den bundel heeft bestempeld. De oorspronkelijke spelling heb ik onveranderd gelaten.

Utrecht.

Dr P. H. DAMSTÉ.

---

\*) Hiervan konden wij door beperkte plaatsruimte slechts het onderstaande opnemen. Ea