



GENERAAL F. A. HOEFER
ALS LUITENANT-KOLONEL

GENERAAL-MAJOR F. A. HOEFER. †

Toen wij gisteravond in de Kamper Courant lazen, dat de man, wiens naam hierboven staat, was overleden, trof ons dit bericht zeer.

Want wij hadden het voorrecht op onze oudheidkundige rondwandelingen door Kampen en later op zoo menige vergadering, meermalen met dezen hoffelijken man om te mogen gaan, zoodat wij mooie herinneringen hebben behouden aan den warm voelenden geschiedvorschcr met zijn krachtig initiatief, zijn groote wils- en werkkraft, zijn impulsieve maartoch beheerschte natuur, zijn hoog karakter.

Hier te vermelden datgene wat de heer Hoefcr als militair maar meer nog als historieschrijver en kunstbeschermer heeft verricht, valt buiten ons bestek. Dit zal trouwens wel door meer bevoegden en dan op een daarvoor geëigende plaats worden gedaan.

Waar mij echter van geachte zijde gevraagd wordt hier in het kort te memoreeren wat de heer Hoefcr voor Kampen heeft be- teekend, wil ik gaarne het hier volgende in herinnering brengen.

Zijn lidmaatschap van het Rijksbureau voor Monumentenzorg had voor Kampen groote beteekenis en als zoodanig heeft hij veel werk voor onze stad en omgeving verricht, wat wij moeilijk alles hier kunnen noemen.

Toen hij in Kampen „thuis” was en door zijn persoonlijk optreden en vaardige pen steeds ons oude stedenschoon beschermde en verdedigde, moest hij dit mooie werk onderbreken, want de groote oorlog van 1914—1918, die ook den heer Hoefcr als oud-artillerie-officier opriep brak uit! Hij werd toen (1914—1915) te Kampen commandant van de Belgische militairen, geïnterneerd in de van Heutz-kazerne.

Het is echter meer werk van vredelievenden aard, dat de be- teekenis van den overledene voor Kampen belicht.

Wanneer wij er aan herinneren, dat de heer Hoefcr voor den Nederlandschen Oudheidkundigen bond, voor zijn vergadering in 1907 te Kampen gehouden, in druk gaf een kort overzicht van Kampen's ligging, oorsprong, uitleggingen en monumenten, dan is dat niet het belangrijkste. — Ook is het niet het geïllustreerde boekwerk, dat hij over onze oude torenklokken publiceerde, wat hem als een warmvoelend oudheidminnaar voor onze stad bijzonder op den voorgrond doet treden, neen, zijn verdienste voor Kampen ligt vooral in zijn optreden voor het behoud van **het Gothische huis, nu Openbare Leeszaal** aan de Oudestraat alhier.

De heer Hoefcr toch was het, die in eerste instantie dit belang- rijke gebouw voor verkoop en afbraak heeft gered.

Toen wij den heer Hoefer, die aan Binnenlandsche zaken (Afd. Kunsten en Wetenschappen) een goede bekende was, ongeveer 1905 schreven, dat dit monument zou worden geveild en afgebroken, kwam hij, destijds wonende te Hattem, onmiddellijk naar Kampen, conferreerde (wij waren er getuige van) met de toenmalige eigenaresse **mejjuffrouw Elemans** en na dit onderhoud richtte hij zich **direct** tot den minister, verder tot den kunstbeschermmer jhr. mr. Victor de Stuers en den rijksarchitect dr. P. J. H. Cuypers. Hij was, als altijd, ook hier in zijn strijd ten goede, onvermoeid. Herhaaldelijke conferenties en een uitvoerige briefwisseling waren hem geen beletsel.

In het kort, het gevolg was succesvol: het Gothische Huis werd door de stad gekocht (later weer aan het rijk verkocht), voor rekening van het rijk door de stad, onder onze leiding, gerestaureerd en na voltooiing kon er de Kamper Openbare Leeszaal en Bibliotheek prachtig worden ondergebracht. — Daarvoor heeft Kampen hem dankbaar te zijn.

Zoo is dan ons Gothische Huis niet alleen een monument van merkwaardige architectuur, het is ook een gebouw, dat de herinnering levendig houdt aan den onverdroten ijver en toewijding des heeren Hoefer om dit juweeltje van laat-Middeleeuwsche bouwkunst voor ons en voor hen die na ons komen te redden.

Ook minder sprekende onderwerpen en meerdere gebouwen hadden z'n volle waardeering en aandacht. Dit moge ook blijken uit de op zijn initiatief uitgevoerde restauratie van het zeer oude kerkje te Wilsum, met zijn vroeg-Romaansche torenmuren.

Met dit verscheiden is heengegaan „een man van vele besognes”, die zijn leven aan noesten arbeid had gewijd.

Op hoogen leeftijd, 88 jaar, te Zeist den 7en October l.l. overleden, is hij in 't harnas gevallen.

A.s. Dinsdag, 11 October, hopen wij hem op de begraafplaats te Hattem de laatste eer te bewijzen.

Hier voegt Marnix' devies: REPOS AILLEURS!

Kampen, 8 Oct. 1938.

A. J. REIJERS.

Uit de „Kamper Courant” van 12-10-'38.
