
IN MEMORIAM

EMILE MOULIN. †

Op 26 Augustus overleed te Schaarsbergen, waar hij om gezondheidsredenen tijdelijk verblijf hield, de heer Emile Moulin, kunstschilder van naam. De overledene werd op 16 Febr. 1875 te Medemblik geboren. Hij studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en ontwikkelde zich tot een begaafd schilder. Hoewel hij rivier- en stadsgezichten, bloemstukken en stillevens schilderde, had toch het portret zijn voorkeur. In de trouwzaal van ons raadhuis hangen van zijn hand de portretten van de Kamper burgemeesters: baron Von Heerdt, Mr Ebbinge en Mr Van Blommestein. De gelijkenis kon hij bijzonder goed treffen, zooals ook bleek bij het door hem geschilderde portret van Mr Dr J. A. van Roijen, toen die als burgemeester van Zwolle zijn functie neerlegde. Een bevoegd beoordeelaar, die hem van jongsaf heeft gekend, zegt van hem: „Zeer jong nog werd Emile Moulin onweerstaanbaar tot de schilderkunst aangetrokken en wist hij de bezwaren te overwinnen, welke hij ontmoette, toen hij zijn leven aan de kunst wilde wijden. Hij heeft zich geheel aan de kunst gegeven en in velerlei opzicht is hij volkomen geslaagd en heeft hij als kunstenaar succes gehad. Op verschillend gebied was bij hem van het doen van concessies aan de meeningen van anderen geen sprake. Zijn kunst was hem heilig.

Hij genoot eindeloos van de kunst van anderen; aan zijn eigen werk gaf hij al zijn krachten; het was alsof hij een hoog ideaal diende als hij aan den arbeid was. Zijn streven om zijn werk steeds te verbeteren was ontroerend. Toen hij 60 jaar was, had hij de illussies behouden van zijn twintigste....”



E. MOULIN