



M. FERNHOUT.

Na een ambtsperiode van ruim 13 jaren heeft de heer M. Fernhout zijn functie van Burgemeester van Kampen den 4den April 1933 neergelegd om in diezelfde hoedanigheid te Middelburg op te treden.

Bij zijn afscheid zijn warme woorden van waardeering gesproken in de Raadzaal door den Gemeenteraad en werd in het nieuwe gymnastieklokaal, zoowel van links als van rechts, door de ambtenaren, waarbij eenige cadeaux als vriendelijk aandenken werden aangeboden, den vertrekkenden burgemeester woorden van dank en waardeering toegesproken.

Tijdens het burgemeesterschap van den heer Fernhout zijn er te Kampen belangrijke werken uitgevoerd.

Al spoedig na zijn komst werd in de stad het electrisch net, waaraan zoo groote behoefte bestond, aangelegd; de oude, afgeleefde kolengasfabriek werd afgebroken en door een goed geouttileerde fabriek vervangen; de bemaling van het riool der Ebbingestraten, werd aanzienlijk verbeterd; een nieuwe gymnastiekschool werd gesticht. Nadat onder des heeren Fernhout's ambtsvoorganger de noodige onderhandelingen waren gevoerd, werd door hem het terrein voor het plan „Noord” opgespoten en onder diens bestuur daarop de „Oranjewijk” aangelegd.

Nadat door autoriteiten bij de gemeente was aangedrongen om bouwterrein voor woningen te scheppen, ook omdat te Kampen nog zooveel krotwoningen moesten worden verwijderd, vond de heer Fernhout mede ook daarin aanleiding de ons nu bekende terreinen van het plan-Zuid voor de

Gemeente in handen te krijgen, te doen opspuiten, wat nu reeds is geschied, en die te doen bebouwen, waarmede men thans bezig is.

Dit en zooveel meer, o.a. belangrijke restauraties van monumenten, moge duidelijk maken, dat de heer Fernhout als Burgemeester van Kampen veel nuttig werk heeft tot stand weten te brengen.

En wanneer wij dan ten slotte nog herinneren aan zijn groote activiteit inzake de stichting der School voor Reserve Officieren Infanterie te Kampen, wat met succes werd be kroond, dan blijkt uit deze, onvolledige, vermelding wel, dat des heeren Fernhout's burgemeesterschap te Kampen een tijd is geweest van veel vruchtbaar en nuttig werk.





Dr L. K. OKMA 18 APRIL 1933 GEÏNSTALLEERD ALS BURGEMEESTER VAN KAMPEN