



MULIÉ - WISSELBEKER



ZILVEREN SCHAATS ::
 AANGEBOODEN DOOR DE FA H. H. KOK & ZN ::
 :: LIKEURSTOKERIJ TE KAMPEN, ::
 BIJ GELEGENHEID VAN HET 40-JARIG ::
 JUBILEUM VAN „TOT ONS GENOEGEN”

ZILVEREN MEDAILLE ::
 GEWONNEN DOOR DE ESTAFETTEPLOEG ::
 VAN T. O. G. OP DE LANGE BAAN, ZWOLLE

MULIÉ-WISSELBEKER.

In Augustus 1930 ontving de voorzitter van „T. O. G.” een brief van den eersten voorzitter en mede-oprichter van onze IJscclub in 1890, de heer C. Mulié te Malang (Java), eigenaar van Hotel „Splendid” aldaar.

In dezen brief werd o.a. medegedeeld, dat de verrichtingen van „T. O. G.” nog steeds met veel belangstelling in de Kamper Courant worden nagegaan. Ter herinnering aan het 40-jarig jubileum zou de heer M. gaarne een zilveren wisselbeker beschikbaar stellen voor een wedstrijd op de lange baan, waaraan dan de naam „Hotel Splendid, Malang-beker” verbonden zou worden.

Het Bestuur heeft dezen beker dankbaar aanvaard en voorgesteld om deze te bestemmen voor een Estafette-wedstrijd op de lange baan voor Sportverenigingen, en dezen wedstrijd te houden zoodra daarvoor de baan geschikt was. Tot heden was dit niet het geval; wel zijn alle voorbereidende maatregelen genomen en hebben zich reeds verschillende verenigingen van hier en elders opgegeven, doch de lange baan moet in goede conditie zijn.

De heer Mulié, nog een krasse 70-jarige, zal vermoedelijk spoedig in Den Haag wonen en in dat geval indien mogelijk den wedstrijd persoonlijk bijwonen.

J. VAN DER WEERD.

Kampen, 2 Febr. 1933.

———— SLUIT ————
UWE VERZEKERINGEN
BIJ PRIMA MAATSCHAPPIJEN
DOOR
WILLEM DWARS
GROENESTRAAT 101
