

Onderstaand gedicht is overgenomen uit
„Verzamelde Gedichten” Deel III, bladz.
181, van Dr Albert Verwey te Noordwijk,
hoogleeraar te Leiden.

Wie in een stad woont aan de Zuiderzee
— Een stad als Kampen — kent de zorgen niet
Die u en mij benauwen in 't gebied
Waar eens de abdij en gronden van der Lee *)

De jacht van Hollands graven hoorden. — 't Vee
Graast op zijn meent. Zijn haven, als een vliet,
Draagt rustige schepen. 't Ruiggegroeide riet
Strekt mijlen ver ; dat snijdt zijn volk in vrêe.

En in de deftige straat waar koopren vaan
Op 't huis in zonlicht blinkt en 't stemmige blind
Groenvervig glanst, geniet hij lust en rust.

Terwijl bij ons de Noordzee op de kust
Zijn golven breekt en in den zilten wind
Van angst, vreugd, hoop den roep en kreet verstaan.

*) De abdy van ter Lee of Lewenhorst onder Noordwijk. Een gedeelte van de gronden is nog het landgoed Leeuwenhorst. De naam Van der Lee komt nog veelvuldig voor als familienaam.