
IN MEMORIAM



H. ALLIROL.

Hendrik Alliol werd geboren te Kampen 15 Aug. 1862. Na zijn schooltijd werd hij opgeleid in het gasvak te Deventer door den heer Niermeyer, den toenmaligen directeur. In 1889 werd hij benoemd tot „Gasmeister” te Düren. Hij was zelf verbaasd over deze benoeming, omdat hij buitenlandsche sollicitant was en bovendien protestant, terwijl de bevolking van Düren overwegend Katholiek was. Toen hij later eens vroeg aan den directeur, waaraan hij zijn benoeming had te danken, kreeg hij te hooren, dat, behalve zijn goed getuigschrift, het feit dat hij Hollander was hier den doorslag had gegeven. Men vond de Hollanders betrouwbaar „und so nüchtern.”

In Nov. 1890 solliciteerde hij met goed gevolg naar de plaats van onderdirecteur in Kampen, kwam dus al dadelijk in den beruchten winter van '90 op '91 voor „heete vuren” te staan zou men kunnen zeggen, al waren de heete vuren in dit geval: bevroren meters en leidingen en alle misère daaraan verbonden.

Twee jaar later, 1 Jan. 1892, volgde hij den heer F. Hijnen op als directeur van de gemeente-gasfabriek en waterleiding. Gedurende 32 jaar heeft hij in Kampen zijn werk gedaan met grooten ijver en toewijding. Dit zullen ook de vele jongeren kunnen getuigen die door hem zijn opgeleid en die hij liefde voor het vak heeft bijgebracht.

De voornaamste werken die in dien tijd tot stand gebracht werden, zullen wel zijn: het bouwen en in gebruik stellen van



H. ALLIROL

DIRECTEUR VAN DE GEM. GASFABRIEK EN WATERLEIDING
TE KAMPEN 1892-1924



J. ALLIROL

SCHOOLHOOFD TE KAMPEN, 1844-1886

de watergasfabriek en belangrijke veranderingen aan de waterleiding in Wezep.

Op zijn verzoek is aan den heer H. Alliol op 1 Aug. 1924, om gezondheidsredenen, eervol ontslag verleend. De laatste levensjaren heeft hij in Apeldoorn gewoond, waar hij gelegenheid had zich te wijden aan zijn groote liefhebberij: tuinieren.

1 April 1932 maakte de dood een einde aan dit zeer werkzame leven.

De gasdirecteur Alliol was de zoon van Jakob Alliol. Daar de herinnering aan dezen „bovenmeester” nog in vele Kamper harten voortleeft, meenen we de lezers van den Almanak te dienen met de plaatsing van diens portret en een korte levensbeschrijving.

Jakob Alliol (afstammeling van een der Fransche refugiés Allirault) werd 2 Sept. 1818 in Assen geboren, waar zijn vader opzichter der gemeente was. Deze stierf tengevolge van een val bij het uitsteken van de vlag op 't stadhuis op een verjaardag van Koning Willem II. De weduwe verhuisde toen met haar kleinen jongen naar Zwolle. Jakob deed daar verschillende examens om van „meester vierde rang” te komen tot de „eerste rang”. Al vroeg gaf hij privaattlessen om zijn moeder te steunen.

Tegen 1 April '44 werd hij in Kampen benoemd tot Bovenmeester van de school in Brunnepe. Later werd hij hoofd van de school aan de Vloeddijk en is dit geweest tot aan zijn overlijden.

Hij leefde voor de school, zijn gezin, voor de Hervormde kerk, voor het toen zoo genoemde Hervormd Armen-weeshuis, en voor tal van colleges waarin hij zitting had. Jarenlang was de heer J. Alliol directeur van de Rijksnormaallessen, en gaf hij les in de Nederl. taal en Opvoedkunde. Eenige penne-

vruchten over Oorlogs- en Drankbestrijding toonen, dat deze problemen ook toen de aandacht vroegen.

Bij gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum, 1 April '84, bleek het duidelijk, hoe geliefd hij was bij zijn collega's, zijn leerlingen, en zijn vele vrienden. Uit een album, dat de geschenken vergezelde, geven we een afbeelding van het titelblad waarop zijn beide scholen zijn geteekend.

4 April 1886 is de heer J. Alliol te Kampen gestorven. Men vertelt nog, dat de begrafenis indrukwekkend was, en dat de vele vrienden zorgden voor den grafsteen.

De meeste gegevens voor deze levensbeschrijvingen werden ons welwillend verstrekt door Mevr. A. Alliol—Vrijburg en Mevr. J. J. Meesters—Alliol.

