

T. O. G.

6 Nov. 1929 was de herdenkingsdag van het 40-jarig jubileum der Ijsclub T.O.G. (Tot ons Genoegen) te Kampen. Bezat T.O.G. in hare jeugdijaren slechts 700 à 800 leden, sinds 1890, met de beschikking over het huidige terrein aan den Singel, op contract met het Groot-Burgerweeshuis, is door de stoere activiteit van het Bestuur in 1930 het ledenaantal geklommen tot 2 maal 1000. Een herdenkingsavond voor dit 40-jarig bestaan werd belegd op 5 Mei 1930 tot aanbieding van een huldeblijk aan deze jubileerende vereniging voor koude dagen. Een Comité heeft zich met deze taak belast en eene kostbare ijsvlag zal voortaan wapperen op de ijsbaan van T.O.G. Vervaardigd van blauw zijden vlaggedoek en keurig bewerkt in het kunstatelier van A. Fünnekotter, nieuwe haven, Rotterdam, mag deze vlag er zijn.

1889—1929, getallen van elkander gezet door een tijdsbestek van 40 jaren en moge voorspoedige toekomst het wijder maken tot in lengte van dagen. — De massale poort, de sterke leeuw, zijn het beeld der oude Hanze-stad Kampen, uit de dagen van het grijs verleden, van welvaart en van macht: het zij het symbool van een krachtig en lang bestaan voor T.O.G.

De rijder op de schaats in witte trui, hij winne steeds op de lange baan van elke sport in 't onschuldig ijsvermaak.

Het blauwe zijden vlak is de ondergrond, waarop zal groeien en bloeien de blijde stemming van bestuur en leden, steeds rijdend en glijdend over het zachte blauwe vlak der onderlinge trouw aan elkander. Lang leve, groeie en bloeie T.O.G. te Kampen.

A. M.

