

---

## AFSCHEID AAN KAMPEN

DOOR

DR J. VAN DER VALK

bij zijn vertrek naar Rotterdam, Dec. 1903.

---

Kampen met uw blanke torens  
Schitt'rend in het frissche groen,  
Als de tinne van den tempel  
Uitblinkt boven 't feestfestoen.

Waar de IJssel met zijn zeilen  
Lachend kabbelt langs uw zij,  
Waar de zon zijn goud in wiegelt,  
Klare maan zijn zilver lei,

'k Zal niet meer na lange wand'ling  
Door 't geboomte om Uwe kom  
't Blinkend wit der torentinnen  
Blij zien wenken 't wellekom.

'k Zal op 't water niet zien wieglen  
Zonlicht in zijn middagpracht,  
Noch het zilver zacht zien spieglen  
Van de maan bij klaren nacht;

'k Zal het fluistren niet meer hooren  
Van de boomen aan Uw boord;  
't Lot met ondoorzichtbren sluier  
Drijft mij, wijl 'k nog omzie, voort.

---

---

- 1. Grootte kerck of Boven kerck
- 2. Sells broeders of Weeshuys
- 3. S<sup>t</sup>. Agneeten Clooster
- 4. S<sup>t</sup>. Geertruyts Gasthuys
- 5. Minder broeders of Broeren k.
- 6. Den H. Geest
- 7. Swart Susters na Walen kerck
- 8. Onser Vrouwen of Buyten k.

- 9. 't Raedt huys
- 10. Hagen poort
- 11. Vis poort
- 12. Veenen poort
- 13. Sellsbroers poort
- 14. Broeren poort
- 15. Kaberhecht poort

# CAMPEN.



De Camper-brugge op zijde

60 Rhylandse Roeden  
30 60