



## AAN HET TOLHUISJE TE KAMPEN.

1843.

Adio, lief Tolhuis!  
 Ach eerlang verlaat gij  
 Uw vrinden,  
 Beminden;  
 Nog kortslechts -- dan gaat ge!

Verachtend sprak menig:  
 „Dat onding, daar staat het!”  
 Die woorden  
 Bekoorden:  
 Wel dacht men: wat baathet?

't Is nutloos en doelloos,  
 O Raden, verkoopt het.  
 De Raad sprak:  
 't Is oud, wrak,  
 Een onding, ga, sloopt het!

Wij treuren, lief tolhuis,  
 Wij, die hier vaak lepten,  
 En olijk  
 En vrolijk  
 Uit theepotjes flepten.

Die hier van de hoogte  
 De wandlaars begluurden;  
 Onschuldig,  
 Geduldig  
 Hun kleeding betuurden.

Wij spraken hier dikwerf,  
 Van huislijken zegen;  
 Van zalfjes  
 En kalfjes  
 En windvlaag en regen.

't Genot is verdwenen  
 Gij wordt ons ontnomen;  
 Uw doodsuur  
 En noodsuur  
 Zal onverwacht komen.

En spoorloos verdwijnt gij;  
 Dra beukt men u neder;  
 Waar vinden  
 Uw vrinden  
 Hun tolhuisje weder?

J. J. FELS.