

Bas Nijhof



VRIJE DINSDAG

door het venster vallen felle lentestralen
wanneer ik mijn gordijn iets openschuif
kijk ik op een laken van oranje daken
en in het kraaloog van een stijf verschrikte duif

galmend door de straten en weerkaatsend
tussen de Buitenkerk en Zwijsenschool
klinken kinderklanken scherp en helder
doordringend - hoog en schel als een viool

zet mijn handen in mijn heupen, strek mijn rug
recht als de masten van de schepen langs de kade
ze steken sierlijk af tegen de blauwe lucht
deze ochtend kent een prettig soort ontwaken

ik sta nog even door het raam te staren
wat duf nog, maar wel lekker uitgerust
Kampen blijkt vandaag een prachtig mooie dame
die mij zojuist zacht wakker heeft gekust