

Renée van Riessen

GROENESTRAAT

Een plukje gras, gehangen aan de hark,
een korenbloem die nauwelijks gebloeid heeft

nu op de grote hoop.

De mus mocht mee, hoog op de gele wagen
de Groenestraat in, waar de zolders bol

van het hooi, zwaluwen onderdak.

Aan het einde van de dag de gouden avond,
wij stoeiden in het gras waar veulens lagen