



UITGELICHT

## Museumboerderij Erf 29



Op 7 juli 2006 werd de Museumboerderij Erf 29 officieel geopend door de gedeputeerde van de provincie Overijssel, de heer Th. Rietkerk en wethouder H. de Goede van de gemeente Kampen. Een hoogtepunt voor de leden van de Stichting Ons Erfgoed, die zich al jarenlang inspinnen om de cultuur en de agrarische historie van Kampen te bewaren en te laten zien aan geïnteresseerden.

Na de officiële opening is er nog druk gewerkt om klaar te zijn voor de opening voor het publiek op zaterdag 19 augustus 2006, de oogstdag op het Kampereiland. Het publiek kwam in groten getale. Dat het museum voldoet aan een behoefte mag blijken uit de bijna 4.000 bezoekers die Erf 29 over heel 2006 hebben bezocht. Uit het gastenboek blijkt dat ze uit de hele wereld afkomstig waren en het bezoek bijzonder hebben gewaardeerd.

De Museumboerderij is een eenvoudige boerderij, zoals de meeste oude boerderijen op het Kampereiland, en is gebouwd op een terp, als bescherming tegen overstromingen, die tot de bouw van de Afsluitdijk vaak voorkwamen. Het is een zogenaamd hallehuis, een bouwvorm die verwant is aan het uit Twente bekende *los hoes*. Dit type boerderij heeft geen scheidingsmuur tussen het woonhuis en het bedrijfsgedeelte.

In het voorhuis is een prachtige tentoonstelling van mutsen en klederdrachten ingericht. Ze worden in wisselende exposities getoond. Daar bevindt zich ook de *heerd*, een woon-



kamer die niet als zodanig gebruikt werd, maar waar men alleen kwam om 'hoog' bezoek te ontvangen. Deze ruimte is voorzien van beddestee, kabinet en kuifkast. Het kabinet en de kuifkast bevatten het linnengoed van destijds. In het kamertje over de heerd bevindt zich een complete slaapkamerinrichting in Art Deco-stijl uit 1933.

Bijzonder is ook de kelder, die gebruikt werd voor de opslag van zuivelproducten en levensmiddelen. De treden er naar toe zijn behoorlijk uitgesleten gedurende de jaren.

In het achterhuis bevinden zich de *geute*, waar gekarnd en gewassen werd en het *hukien*, het eigenlijke woongedeelte. Op de deel of *halle* staat een karnmolen, die werd aangedreven door een paard. De koestallen hebben nog de oorspronkelijke indeling. Op het hoge gedeelte stonden de koeien betrekkelijk veilig wanneer door de storm het water op kwam zetten. Op de deel zijn tal van gebruiksvoorwerpen te zien, die werden gebruikt bij het vele werk op de boerderij. Boven de deel is een expositieruimte waar wisselende tentoonstellingen worden gehouden.

Op het erf staat een hooiberg zoals die tot het begin van de vorige eeuw werd gebruikt, met zes eiken roeden (palen) en een rieten bergkap. Verder ziet u er een steltenhooiberg, die is voorzien van een losinstallatie en die







metalen bergroeden en een blikken bergkap heeft. Achterop het erf bevindt zich de wagenshuur.

Tenslotte bestaat er de mogelijkheid op de deel diverse informatieve films over het Kampereiland en de agrarische werkzaamheden te bekijken. Al met al valt er dus heel wat te zien.

Adres: Museumboerderij Kampereiland Erf 29  
Heultjesweg 31  
8267 AH Kampen  
Telefoon: 038-3388122

Foto's: Gert & Bert & Peter