

Fotokroniek 2006

door Jaap van Gelderen

Uit de rijke collectie foto's die Freddy Schinkel ook in 2006 schoot, heb ik gekozen voor het thema 'mijn Kampen', waarbij ik wil laten zien hoe bijzonder en hoe gewoon het reilen en zeilen het leven hier in de stad kan zijn. Telkens neem ik een bepaald facet onder de loep, ik begin met een wandelingetje.



Mijn huis met uitzicht op de Bovenkerk heeft een achteringang in de 'Vergietenstege'; hier wordt de grondsteen van de steeg gelegd, in het pand recht vooruit heb ik jarenlang gewoond.



Van hieruit loop ik zo de stad in, bijvoorbeeld om een bloemetje te kopen bij Hollander, die al 65 jaar op de Plantagemarkt staat.



Voor mijn generatie is het gebeuren in de Tweede Wereldoorlog bepalend geweest bij het vinden van een levenshouding. Ik zal dan ook niet gauw ontbreken bij de 4 meiherdenking bij het (herstelde) monument van Hildo Krop in het plantsoen aan de kade.

Komend van buiten, intussen al wel 43 jaar geleden, rijst de vraag: wanneer ben je nu een echte Kampenaar? Mijn antwoord is steevast:



Als iemand door weer en wind zich in alle haast de brug over rept om het treintje weg-uit Kampen te halen. Hier bij de eerste regen na een hittegolf (27 juli).



Vanuit IJsselmuiden kan ook, bij sneeuw (1 maart).



Op het NS-station kan het bij tijden behoorlijk druk zijn en je treft er vaak aardige mensen. Hier Maarten Metz die een boekje schreef over het lijntje Kampen-Zwolle vice-versa (3 november).

Het gewone leven wordt ook hier geleefd en hopelijk ook, gevierd.



Het begint, net als toen ik een kleine jongen was in Rotterdam, met de ooievaar. 's-Heerenbroek (6 maart).



De 'ukkie's' gaan ook hier naar de kinderoppas, dat heette bij ons het kak-schooltje (1 september).



*Bij het opgroeien
bouwt de jeugd al snel
een eigen keet.*



*Soms moet de jeugd
van bijvoeding worden
voorzien, Pascal
Breet is paraat.*



*Dan kan er ook stevig
gediscussieerd wor-
den, hier op het
Almere-College.*



Misschien niet voor iedereen, maar dan is er het wonder van de liefde, kijk goed.



Er kan je in de loop van het leven van alles overkomen, vraag eens aan Corrie Winkeler op de Morrenbrug, in de buurt van het 'Groene Land'.



Als je 60 jaar
getrouwd bent krijg je
een foto in de krant.
Hier het echtpaar
Evert en Annie Last dat
de 70 jaar met glans
haalde (31 december).



Er zijn in Kampen ook
altijd honderdjarigen.
Mw. R. Gunnink-
Stoel krijgt het door
Kees Schilder samen-
gestelde boek over
'Keulvoet', het voor-
vaderlijke erf, aange-
boden. Links haar
dochter (23 mei).



Maar een begrafenis-
stoet is nooit ver-
weg. Oud-wethou-
der Henk Bastiaan
(68 jaar) wordt
begraven (29 juli).



Het leven gaat verder en daarom sluiten we dit serietje af met de Nationale Boomplantdag, met Teunis van Dijk, die 49 jaar geleden als eerste in Kampen een jong boompje plantte (22 maart).

Kampen heeft een bepaalde roep in het land (en internationaal) hoog te houden, en veel toeristen komen juist daarom hier een kijkje nemen. Welkom!





's Zomers hangt er tot ergernis van velen in de stad (ook van mij), maar tot verbazing van de beschouwer, een koe aan de Toren (6 juli).



Er wordt geen hooi meer verkocht, de koffiebranderijen zijn weg en de pannenfabricage is verdwenen, maar sigaren worden hier nog wel, door Tinus Vinke (80) bij d'Oliphant, wel onder zeker toezicht, deskundig gedraaid.



't Carillon strooit haar klanken. Hier twee nieuwe beiaardiers, aangetreden voor het examen, Bauke Reitsma en Jasper Stam (Kampen) (18 mei).



Omdat het Jan Voermanjaar loopt en de Partij voor de Dieren vaste voet heeft gekregen in Nederland, hier IJsselbont vee onder Kamperveen dat verkoeling zoekt, links de Marrie-55 (26 juli).



Naast een zeewaardige replica van een middeleeuwse kogge (een handelsschip), heeft de stad Kampen nu ook een gerestaureerde botter, de KP 118, een vissersschuit (4 november).



En... jaarlijks wordt er een punterrace gehouden, hier rondt men het bastion bij de Buitenkade, 6 mei.



De roep van de stad levert toch maar flink wat Campers op uit heel Europa. Parkeren op de (oude) Europa-allee (2 juni).



*Ook op de landelijke
molendag zijn Kampen
en omgeving in trek:
hier molenaar Gerrit
Boom uit Zalk op zijn
molen.*



*Als de Kampenaren terug
zijn van vakantie houden,
vieren ze feest op de
Nieuwe Markt met
AMDG. Met v.l.n.r.
Jack Ruiten, Jeroen
Kanis, Rob van de Weerd,
Luthine Posthuma en
Aart Mateboer.
(23 september).*

Over beeldvorming gesproken: men is in Kampen toch erg christelijk of op z'n minst kerkelijk?



Zelfs bij de ijspret kun je dat zien, let op de kledij van deze deernettes, zoals meisjes hier liefkozend worden genoemd (28 januari). Zie ook Kamper Kroniek 24 mei.



Aan de Theologische Universiteit, Koornmarkt-Oudestraat: de Nigeriaanse predikante Dorcas Omolere Olukare schreef haar eindschrijft over de vrouw in het (kerkelijke) ambt (20 juli).



Wat dacht u van een stoer mannenontbijt op zaterdag om acht uur 's morgens, in de Nederlands gereformeerde Nieuwe Kerk aan de Broederweg, met marathonschaatser René Ruitenberg? (22 april).



Of een knuffeldienst in de gereformeerde Westerkerk in de Wilhelminalaan, Brunnepe (23 april).



Afscheid van Jaap van Gelderen als docent kerkgeschiedenis in de Bovenkerk (27 januari).

Kampen haalde in 2006 meermalen het grote en het kleine nieuws:



De Prins aan de Kade, op inspectie met dijkgraaf S. Schaap (20 april).



Toen een groot ondernemer uit IJsselmuiden een minister van de Kroon, mw. Rita Verdonk, in het kader van haar verkiezingscampagne, naar de stad haalde (26 oktober).



Haar collega van Verkeer en Waterstaat, mw. Karla Peijs, opende met een druk op de knop in de raadzaal, de vernieuwde N-50.



De N-50 levert bij avond een plaatje voor een toeristische folder, maar ik moet aan een lieve dode denken, Anna, slachtoffer van een verkeersongeval.



Een nieuw schip, de ms. Storm, loopt van stapel bij Scheepswerf Peters (30 juni).



Laag water in de IJssel bemoeilijkt de scheepvaart, hier ter hoogte van de melkfabriek aan de IJsseldijk.



De brandweer moest meermalen uitrukken. Hier bij een kerkelijk binnenbrandje in de Open Hof. (Niet het eerste in Kampen, en dit jaar ook niet het laatste) (13 juni).



Storing bij de lange brug komt zelden voor. Op 18 december wel, tot grote blijdschap van de schooljeugd.



*Jeugd blijft jeugd,
ondanks een zwem-
verbod (21 juli).*



*Gelukkig is er een
nieuwe Commissaris
van Politie aangetreden,
mw. Van Lankeren
(19 oktober).*



*De Hanzewijk uit de
jaren vijftig ligt al
jaren op de schop,
afbraak volgt na
afbraak, gelukkig
gevolgd door nieuw-
bouw (24 november).*



De jonge jeugd neemt afscheid van het vertrouwde straatbeeld. Met posters aan de gevels werd een route uitgestippeld, een mooi initiatief van de Afdeling Cultuur van de gemeente.



Gaat het doek voor de voormalige palingrokerij van Van Heerde in Brunnepe werkelijk vallen? Ik zou het betreuren: heel vroeger evangeliseerden studenten hier onder de Brunnepers.



De bioscoop aan de Plantage brengt regelmatig films voor doelgroepen: hier een Turkse film; het doet me denken aan veertig jaar geleden toen we met een groepje studenten Turkse films draaiden in de Theologische Hogeschool voor de eerste gastarbeiders.



Massaal werd de film over de Kinderkruistocht van de in Kampen populaire Thea Beckman bezichtigd. Demi, Patrick en Mila schreven erover (15 november).

Maar, er is nog veel meer nieuws te melden:



Tot tweemaal toe sloeg de verkiezingskoorts toe. Twee winnaars, ook hier! gebroederlijk opgehangen (4 november).



De 'Oranjegekte' rond het Wereldkampioenschap voetbal hield huis heel de stad. Na afloop van het voetbaldebaat: een kampenaar, afkomstig uit Afghanistan, is fan van Portugal, waarom ook niet?



Dan maar hier gelijk een beeld van de Kamper stadsderby: Go Ahead - Dosk, hoofdklasse C (zaterdagvoetbal), het werd 2 - 0 (9 december).



Nu we toch sportief bezig zijn: hier twee leden van het Volleybalteam Reflex.



Deze fietscrossers hebben (inter)nationale bekendheid: Roy van den Berg en Robert de Wilde (2 november).



Over BN-ers gesproken: naast voetballer Jaap Stam en zeezeiler Henk de Velde, zou ik Martin-Jan van Santen naar voren willen schuiven, de schepper van de White-Cowboy (VPRO-TV).



Het Kamper Boys Choir viel de eer te beurt mee te mogen zingen met de uitvoering van de Mattheüs-Passion van de Nederlandse Bach-Vereniging in de Grote Kerk in Naarden (13 april).



Vroeger haalde de viering van Oud en Nieuw in Kampen het landelijke nieuws, nu is het nieuws dat er geen nieuws uit Kampen te melden viel. Houden zo! Hier het Markeresplein in IJsselmuiden.