

Ikonenmuseum Kampen

Met de komst van het Ikonenmuseum in december 2005 is Kampen een museum met (inter-)nationale uitstraling rijker geworden. Het richt zich als enige in Nederland uitsluitend op iconen. Het in de binnenstad aan de Buiten Nieuwstraat gelegen pand, is schitterend gerenoveerd.

Het museum biedt een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met een indrukwekkende verzameling iconen uit de 15de tot de 19de eeuw, voornamelijk afkomstig uit Rusland, maar ook uit Griekenland, de Balkan



en Ethiopië. De tentoongestelde werken zijn eigendom van de Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe kunst. Het museum beschikt over tien expositiezalen, die thematisch zijn ingericht. Zo zijn er zalen met Christusiconen, feestdageniconen, iconen van de Moeder Gods en zalen met apostelen, evangelisten, martelaren en profeten.

Bezoekers kunnen zich laten verrassen door de schoonheid en de rust van de getoonde religieuze kunstwerken. Een audiotour door het museum biedt veel interessante informatie over de beeldtaal van iconen, hun theologische betekenis en de historische achtergronden. Daarnaast zijn bij de meeste iconen uitgebreide beschrijvingen te vinden.

Groepen kunnen op afspraak een rondleiding door het museum krijgen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een speciaal programma in de vorm van een speurtocht met spannende en gevarieerde opdrachten. Door die uit te voeren, leren kinderen spelenderwijs meer over iconen.



Moeder Gods Verkwikking van de nood der lijdenden.
Rusland, 18e eeuw, 71x54 cm.