

Hendrikus Franciscus Hollander (Henk)

2 december 1925 - 27 juli 2004

door Anny Kleinmeulman-Balster

Henk Hollander werd op 2 december 1925 geboren in een rooms-katholiek gezin in Kampen. De stad waar hij ook opgroeide en naar school ging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij op achttienjarige leeftijd, na een korte onderduikperiode in de Noordoostpolder, in Duitsland tewerkgesteld. Een periode die zijn leven voor een deel heeft bepaald. (Zijn persoonlijk relaas over die tijd is in deze *Kamper Almanak* opgenomen.)

Na de oorlog volgde hij een opleiding tot bouwkundig tekenaar en kreeg hij een baan bij Architectenbureau Koers aan de IJsselkade. In 1970 begon hij zijn eigen 'Bouwadvies- en Tekenburo Hollander' aan de Nieuwe Markt.

Naast zijn werk vervulde hij verschillende functies op maatschappelijk en kerkelijk gebied. Zo heeft hij zich jarenlang, vaak op de achtergrond en in alle stilte, ingezet voor de kwetsbaren in de samenleving. Hiervoor werd hij in 1992 onderscheiden met de Pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice'.

Na zijn pensionering was hij, vanaf april 1991, als vrijwillig medewerker werkzaam voor het Frans Walkate Archief. Voor het Archief toonde hij zich een trouw en enthousiast vrijwilliger, die ondanks zijn minder goede gezondheid niet vaak verstek liet gaan.

De eerste jaren hield hij zich vooral bezig met het beschrijven van de foto-collectie en nadat hij zich verdiept had in het werken met de computer, ook met de automatisering van de adresgegevens voor de *Kamper Almanak*. Zijn creatieve gaven kwamen tot uiting in de talrijke zelfgeschreven gedichten die hij bij menig feestelijke gelegenheid met veel humor voordroeg.

Vanaf 1994 verzorgde hij de jaarlijkse Kroniek in de *Kamper Almanak*. Op zijn eigen manier bekeek en beschreef hij het 'wel en wee' van de Kamper samenleving. Bijzondere items zoals de sluiting van het ziekenhuis en de bouw van de nieuwe brug werden, evenals het schoolkampioenschap



dammen en de vele jubilea, door hem gememoreerd en soms van commentaar voorzien. Als één van zijn kleinkinderen een prijs had gewonnen werd dit door hem, als trotse opa, uiteraard uitgebreid in de Kroniek vermeld. Ook extreme weersomstandigheden, zoals sneeuw en storm, werden niet vergeten.

De Kamper Kronieken vormen een waardevolle bron van gegevens voor het nageslacht. Als kroniekschrijver heeft Henk hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Zijn steeds slechter wordende gezondheid was de reden dat hij op 20 december 2000 afscheid moest nemen van het Frans Walkate Archief en daarmee als kroniekschrijver in de *Kamper Almanak*.

De laatste jaren bracht hij door in verpleeghuis Myosotis waar hij op 27 juli 2004 overleed.

De redactie van de *Kamper Almanak*, het Frans Walkate Archief en het nageslacht zijn hem dankbaar voor zijn inzet en enthousiasme.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Een tijd van komen: je komt op de wereld; je komt voor het eerst op school; je komt bij je eerste baas en uiteindelijk kom je bij de laatste.

Een tijd van gaan: je gaat naar je eerste baas; uiteindelijk ga je naar de laatste; en tenslotte ga je bij de laatste weg.

Bovenstaande redenering levert onvermijdelijk de conclusie op dat er eigenlijk weinig verschil is tussen komen en gaan. Het is zogezegd één pot nat.

(Citaat uit een toespraak van Henk Hollander).