

# KINDEREN EN HET MILLENNIUM

Naast de bijdragen van een aantal auteurs die herinneringen ophalen aan het verleden van Kampen en haar inwoners, wilde de redactie aan jongeren de mogelijkheid bieden hun visie op de toekomst te geven.

Aan de hoogste groepen van het basisonderwijs is gevraagd dit te doen in de vorm van een gedicht of opstel. Het onderwerp moest zijn : "Hoe stel je je jouw leven voor in het volgende millennium?".

Een groot aantal scholen heeft hierop gereageerd. De inzendingen waren stuk voor stuk origineel, maar konden helaas niet allemaal opgenomen worden. De jury heeft er vier uitgezocht die in deze Almanak zijn gepubliceerd.

De overige inzendingen worden in het Frans Walkate Archief voor het nageslacht bewaard.

*Kinderen  
en het  
millennium*

## Het millennium.

Henri  
Flegenhorst

1 Het millennium.

Wat zou het ons brengen.

Vreugde of verdriet.

Zou de wereld zichzelf vernietigen?

Zouden we een nieuw leven krijgen?

Nee, dat geloof ik niet.

Zou de Eura doorgaan zouden er moderne beleven komen?

Ja, dat denk ik wel.

2 Zouden de klededrachten weer terugkomen?

Zou er oorlog komen?

Nee, dat denk ik niet.

Zijn we blij omdat er nieuwe dingen komen.

En dat we in 2000 naar de middelbare school gaan?

Of zouden we verdrietig zijn omdat het oude wegvalt en het nieuwe komt?

Of zouden we daar bang voor moeten zijn?

Zouden we bang moeten zijn voor de dood?

Ik hoop het niet.

3 Zou de wereld vernieuwd worden, eger dan nu?

Of zou er iets nieuws komen dat het vernieuwingsprobleem zou worden opgelost?

Wat zou de toekomst brengen?

Vreugde of verdriet?

# en het millennium

## Het Millennium

Nou nou, wat een programma's allemaal over het volgende Millennium en die reclames was een boestand je wordt er gek van. Nou komt er nog een krans over ook nog. En moet je kijken wat ik lees: Maak en reken uit nou kan je nog een Millennium-kindje krijgen. Behoef ik word er echt gek van maar ik weet zeker dat het echt een heel groot feest word met Oudejaarsavond. Mijn vrienden en ik wouden spandoeken maken en heel veel vuurwerk en poppas kopen! Maar zou dit alles over een paar maanden nog wel bestaan? Een heleboel mensen beweren dat er een meteoriet op de aarde zal vallen het zal een paar miljoenen jaren geleden en de hele mensheid zal worden uitgeroeid. Michael Jackson heeft een onderzoek gekocht voor zijn hele familie voor een paar miljoen omdat hij denkt dat die meteoriet echt op de aarde zal vallen. Er zal wel iets van waar zijn, want er zijn onbetaalbaar veel meteorieten in de ruimte die elke dag ons kleine planeetje bedreigen om op ons te vallen. Nou het dan weer helemaal opnieuw beginnen met Adam en Eva of zou ons planeet voor eeuwig verdwijnen? Maar ja we moeten positief blijven denken. Ik denk dat er nog talloze natuurampen zouden komen maar dat de wereld verdwijnen gaat vind ik wel heel raar. Zelf in later vieren vind ik wel gezellig maar ik zou het liefst nooit of te nummer doen. Je moet toch een keer doodgaan. En dan heb je nog de euro in de toekomst. Wat een boestand nou dat gaan worden. We zijn helemaal gewend aan de gulden. Dan bedenken ze opnieuw een domme Europese munt. Hoe zal het de volgende honderd jaren zijn? Kan je dan als je ziek bent je lessen op computer volgen? Of komtje privéleeraar thuis. Das lijkt wel leuk maar je word de hele tijd in de gaten gehouden. Ik hoop dat er voor kanker en aids goede medicijnen komen en ook nog voor alle andere erge ziektes. Nou ja ik wil wel wat het volgende Millennium weer meebrengt. Doei ik hoop dat het jaar 2000 gauw komt

nana  
lynden

kom

K

en het  
millennium

Naam : Sanne Hoeijmakers  
Groep : 8  
School: Dirk van Dijschool

2999

Ik lig in mijn 2 persoonsbed. Dan begint mijn wekker te rinkelen. Ik spring uit mijn bed en ga douchen. Het wordt vandaag weer een drukke dag, mampel ik tegen mezelf. Als ik uit de douche kom begint mijn GSM te piepen. Ik kijk op de nummerweergave en zie dat het mijn moeder is. Ik neem op en zeg: "Hoi mam, leuk dat je belt". Mijn moeder zegt dat het goed gaat met mijn vader en dat de hond is weggelopen, maar ze denkt dat hij wel weer terugkomt. Even later kijk ik op mijn computer of er nog wat te eten is. Ik bestel een pizza en 5 minuten later zit ik te eten. Om 10.30 ga ik in mijn op lucht aangedreven limo naar de Atlantische Oceaan, waar ik de "Titanic" onderzoek. We weten al dat hij in 1912 is gezonken. Als ik het kantoorgebouw binnenkom zie ik dat de nieuwe duikersuitrusting er is. Later hoor ik dat de superkleine duikboot later op de dag zal aankomen.

Een half uur later krijg ik een fax binnen dat de hond terug is.

Middags gaan ze de duikpakken testen. Als ze de druk van de Atlantische Oceaan kunnen verdragen gaan we duiken. Ik ga zelf mee de pakken testen. We duiken naar de bodem om ze te testen. Ik kijk onderweg mijn ogen uit, er zijn grote vissen, mooie paarse, blauwe en gele. Toen we even later weer boven kwamen werd er luid gejuicht. Het werd een leuk feest. Die avond kwam ik laat thuis en ging toen slapen.

# *Kinderen en het millennium*

## Het volgende millennium.

Het was half twaalf 31 december 1999. Ik zat een opstel op mijn computer te maken toen mijn computer een apart en ongewoon geluid begon te maken.  
Ik dacht ik mag wel opschieten, over een half uur loopt de computer vast.  
Zou dit geluid een voorteken zijn van wat iedereen voorspelde?  
Zou het dan echt zo zijn, dat zometeen alle computers het niet meer doen?  
Of dat alles ontregelt wordt of is het gewoon allemaal slap geklets van iedereen.  
Ik zelf zou het heel erg vinden.  
Ik heb jaren aan dit bestand gewerkt.  
Het is voor ziekenhuizen nog veel erger.  
Je zou maar met een patiënt bezig zijn en alles valt uit, wat moeten de mensen dan ?  
En mijn tekst programma waar alles in staat.  
En wat moet mijn vriend die bij de politie zit dan, want die spoort met zijn computer criminelen en dat soort tuig op.  
Dat zou voor flink wat mensen knap lastig zijn.  
Zo bleef ik maar piekeren.  
Ik hoop dat het allemaal wel mee valt, maar ik vrees het ergste.  
Het was nu kwart voor twaalf nog maar een kwartier te gaan.  
Wat zal er gebeuren?  
Die vraag brandt nu op zoon 15 miljoen mensen zijn of haar lippen.  
Sommige mensen wachten vol spanning af, het is van hun gezicht af te lezen.  
Sommige zitten te piekeren en weer anderen denken:  
ja nu is het eind van de beschaving gekomen.  
Men vriend zegt tegen me: wat zijn de mensen druk zeg.  
Dat is natuurlijk ook voor te stellen, want het is niet zomaar een jaar.  
Tsjonge jonge, 2000 wat een getal.  
Nou ja ik wacht wel af.  
Nostradamus voorspelde 200 jaar geleden dat in juli 1999 de derde wereld oorlog zou uit breken en dat is ook niet gebeurt.  
Dus misschien valt het wel mee.  
Ik deed mijn computer uit en ging naar beneden, waar mijn opa een pijp zat te roken.  
Hem interesseerde het niet zo veel.  
Jongen zij hij er gebeurt niets, dus waar maak je je druk om.  
Ja klets maar raak, er vlogen de hele dag al geen vliegtuigen.  
Voor de zekerheid keek ik uit het raampje boven de trap en ik zag inderdaad niks.  
Het was rustig en stil.  
Normaal vloog er elke dag wel een vliegtuig over ons huis.  
Inmiddels was het een minuut voor twaalf.  
Ik kreeg ineens een briljant idee.  
Ik liep naar de klok en haalde de batterij er uit en zo ging de tijd niet verder.

EINDE.

MICHEL EN SEBASTIAN  
de Schakel,  
Hoefblad 9  
8265 GM Kampen

en het  
millennium

