

Vier aanwinsten voor Kampen in 1998

(zie foto's omslag)

door Herman Broers

freelance journalist

Er mag dan veel uit Kampen verdwijnen, dat er ook nieuwe dingen bijkomen wordt wel eens vergeten. Nieuwe initiatieven, bestaande organisaties die een nieuwe start maken, er gebeurde van alles. In deze Kamper Almanak brengen we vier van die nieuwe aanwinsten voor het voetlicht: de Bazuinker in nieuwbouwwijk De Maten, de Kamper Kogge, de nieuwe Isala-polikliniek en kinderboerderij Canteleer.

14 maart: nieuw Godshuis in De Maten

Uitbreiding van de Eudokiakerk of nieuwbouw? Al in 1980 was er sprake van een nieuw kerkgebouw voor de vrijgemaakt gereformeerden. De nieuwe wijk De Maten leek voor nieuwbouw een prima optie, maar die zou uiteindelijk nog ruim vijftien jaar uitsluitend op de tekentafel bestaan. Na een lange reeks van plannen maken, overleggen, inspraak- en bestekprocedures was het dan zover op 27 maart 1997: de bouw van de nieuwe kerk, gelegen tussen de woningen van De Maten en de algemene begraafplaats van Kampen-Zuid, begon.

De Bazuinker, in 12 maanden gebouwd voor ruim 3,3 miljoen gulden, kon uiteindelijk op 14 maart 1998 feestelijk worden geopend. De naam van de kerk, opgekomen uit de kerkelijke gemeente zelf, was in verschillende opzichten toepasselijk: woonwijk De Maten wordt ook wel de muziekwijk genoemd, omdat alle straatnamen ontleend zijn aan muziekinstrumenten (Cello, Citer, Motet). In het oude Israël werd de bazuin (of 'sjofaar') gebruikt in de vorm waarop wij in zekere zin de kerkklok kennen: om dreigend gevaar of een nieuwe koning aan te kondigen, maar ook om de gemeenschap voor samenkomst op te roepen. De bazuin is ook een bijbels instrument: in verschillende delen van het Oude en Nieuwe Testament wordt van de bazuin gesproken.

De Bazuinker is door de groei van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Kampen met haar 554 stoelen inmiddels weer aan de kleine kant. Een deel van de kerkgangers volgt door ruimtegebrek inmiddels weer de dienst in, jawel, de Eudokiakerk.

25 april: de Kamper Hanze Kogge vaart uit

Precies vier jaar heeft de bouw van de Kamper Hanze Kogge geduurd, voordat op 25 april 1998 voor het eerst het ruime sop gekozen kon worden. Weliswaar nog achter een sleepboot, maar het ging zeer voorspoedig in een paar dagen van Kampen naar Deventer en via Zutphen verder naar Doesburg, waar de Kogge op Koninginnedag voor de televisiecamera's een ceremoniële glansrol vervulde bij het bezoek van koningin Beatrix. Op 26 juni voer de Kogge voor het eerst 'onder zeil' uit. Het ging via het Ketel- en IJsselmeer naar Lelystad. De bemanning, onder leiding van schipper Rob Busser, was zeer tevreden over de vaareigenschappen van de Kogge, die vanaf het moment dat het ruime sop was gekozen zeer veel publiciteit heeft getrokken.

Zo was de Kogge van 7 tot 16 oktober een publiekstrekker op de tentoonstelling 'Goud uit

Graan' in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum en speelde het schip inmiddels belangrijke rollen in opnames van twee films: 'De Nachtvliender' van Herman van Veen en de Duitse tv-speelfilm 'Biikenbrennen' waarin het in de Volendamse haven als piratenschip diende.

De Kogge is voor Kampen een publicitaire aanwinst gebleken, die bovendien zorgt voor zeer bruikbare werkgelegenheid. In totaal 75 werkloze jongeren werkten in die vier jaar aan de Kogge. Een groot deel van hen is doorgestroomd naar een vaste baan elders in de maatschappij.

6 mei: een nieuwe start voor de kinderboerderij

De komst van de N50 dreef kinderboerderij Canteleer afgelopen jaar van de Buitenbroeksweg naar het Groene Hart. Aan de rand van het park, als onderdeel van het prijswinnende vernieuwingsproject Stadsburgerweyden, is een nieuw thuis voor kinderboerderij Canteleer gebouwd. Na een voortvarende start van de bouw leek het faillissement van aannemer Geveke halverwege roet in het eten te gooien. Maar aannemersbedrijf Van der Weerd wilde de klus wel overnemen en zo kon onder grote publieke belangstelling op 16 mei het nieuwe honk door scheidend wethouder Arie Hup en aankomend wethouder Henk Keppel geopend worden.

Met de verhuizing naar het Kamper stadshart is een stukje natuur en omgang met dieren, dat zo belangrijk is in de opvoeding van jonge kinderen, dichterbij het jonge publiek gekomen. Het wordt overduidelijk gewaardeerd: alles duidt erop dat het aantal bezoekers van gemiddeld veertigduizend per jaar flink stijgt en nog in 1999 de vijftigduizend zal passeren. Goed voor de kinderboerderij en goed voor Kampen, dat binnen de bebouwde kom er een prachtige attractie bij kreeg.

29 augustus: Kampen heeft een polikliniek

Het oude Stadsziekenhuis werd in 1994 gesloten, maar in opdracht van de politiek studeerden de Zwolse ziekenhuizen Sophia en de Weezenlanden op de vestiging van een vervangende medische zorgvoorziening in Kampen. Met name de Stichting Verontruste Burgers blies aardig in de bus, wat meerdere keren en op verschillende plaatsen leidde tot emotionele discussies en confrontaties.

Maar de aanhouder wint, zo bleek uiteindelijk op 29 augustus 1998, toen de 'locatie Kampen' van de 'Isala-klinieken' (de nieuwe naam van de gefuseerde Zwolse ziekenhuizen) haar deuren opende. De 75-jarige mevrouw Westendorp-Schilder uit IJsselmuiden en de 3-jarige Karin Mulder uit Kampen (zij was het laatste kind dat in het oude stadsziekenhuis ter wereld kwam) onthulden gezamenlijk het kenmerkende kunstwerk van Paul Keizer op het plein voor de poli.

De gloednieuwe kliniek, direct naast het oude ziekenhuis, herbergt vijf basisspecialismen: oogheelkunde, keel-, neus- en oorheelkunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, dermatologie en een laboratorium. In totaal werken er 28 mensen, waarvan 24 ooit werkzaam waren in het oude stadsziekenhuis.

Kampen is blij met de nieuwe poli, die boven verwachting wordt bezocht. Alle pijlen zijn nu gericht op het realiseren van een tweede fase, waarbij meerdere specialismen in Kampen zouden kunnen worden ondergebracht.